



Platon – foto fra en avisartikel Kr.D Etik og Filosofi 20.06.24

Det vigtigste at vide om Platon: Platon er mest kendt for sine dialoger med filosofen Sokrates som hovedperson. Måske fordi han spurgte og spurgte og ikke forsøgte sig med svar, står han stadig som en af den vestlige civilisations største tænkere

## Kerteminde Seniorhøjskole - Efterår 2025 – 61. semester

12 tirsdage i efteråret 2025.

### Efterårets tema:

Værdifulde ideer - i historie, kultur og samfund.

Oprindeligt stammer ideer fra Platon, som jo også stillede spørgsmål, og ikke som sådan ønskede svar, men blev en af verdens største tænkere.

Tænkningen og spørgsmål tager vi stilling til – dog med glimt øjet og megen snak og underholdning samt sang og musik.

Familierejse, europæisk danmarkshistorie, sejlskibe, det godes ide, og så skal vi have seletøjet på og med Dostojevski og van Gogh. Graveren kommer forbi, Grønland ”besøges”, kongehusets køkken besøges, nyt om museumsordning i Helsingør AI og så Kennedys danske kærlighed.

Tur til Dragør og Panzermuseum east samt noget Fyn.

### Tirsdag d. 2. september:

#### Velkommen og praktiske oplysninger.

Forårets tema og program i lette strøg.

#### Fra Grønland til New Zealand - en musikalsk familierejse.

Mads Granum, musikproducer og organist. København.

Da Mads Granum stod sammen med sin kone og kiggede ud over isfjorden i Illulissat i 2016 blev en drøm om et stort familieeventyr vakt. Et års rejse med familien i smuk natur på den anden side af kloden. De lavede en 7 års plan og i august 2023 bosatte de sig i subtropiske Coromandel øst for Auckland.

**Tirsdag d. 9. september:****En europæisk Danmarkshistorie – fra oldtiden til i dag.**

Lars Hovbakke Sørensen, Historiker, lektor, ph.d., Professionshøjskolen Absalon

Danmarks historie kan ikke ses isoleret, men har derimod altid været påvirket af udviklingen i det øvrige Europa. I sin bog ”En europæisk Danmarkshistorie – fra oldtiden til i dag” (Gyldendal, 2. udgave 2024) anlægger Lars Hovbakke Sørensen konsekvent en europæisk vinkel på de vigtigste og mest skelsættende begivenheder i Danmarks historie fra stenalderen over bronzealderen, jernalderen og vikingetiden til moderne tid.

Vi får med det europæiske perspektiv nye forklaringer på begivenheder som samlingen af Norden i Kalmarunionen i 1397, grundlæggelsen af enevælden i 1661, nederlaget i krigen i 1864 og indførelsen af kvindernes stemmeret i 1915.

**”Breve fra Sejlskibenes guldalder.”**

Ole Sietam, slægtsforsker, Viborg.

Foredraget bygger på et udsnit af de mere end tusind breve, skrevet i årene 1878 til 1903, af ”Hydra” Christensen, Mikkeline, deres venner, Skibsrederfamilien Harboe i Skælskør og forretningsforbindelser. En brevskat Ole Sietam fandt i en kælder i Schweiz. Endvidere var der gemt over 100 fotografier, af familie, bekendte og sømænd fra hele verden.

Brevene giver et unikt og spændende indblik i en periode der var sejlskibenes guldalder, og fortæller om livet om bord, og ikke mindst hvordan livet var for dem derhjemme. Sømandslivet var i den tid forbundet med hyppige forlis, havarier og pirateri. I hjemmet var glæder blandet med bekymringer: Nåede skibet mon frem? Hvornår kom manden hjem? Kunne de få last i de fremmede lande?

Foredraget er fyldt med rørende beretninger og fantastiske historier.



Ole Sietam



Hydra sort, Marstal museum



Mandskab på Hydra.

**Tirsdag den 16. september:****Platon, Aristoteles og det godes idé.**

Carsten Fogh Nielsen, Silkeborg, Cand.mag. ph.d. i filosofi. Videnskabelig assistent på SDU

Hvad er det gode? Dette spørgsmål har filosoffer, præster, politikere og almindelige mennesker gennem tusindvis af år forsøgt at svare på. To af filosofiens allerstørste skikkelser, Platon og Aristoteles, diskuterede begge dette spørgsmål og nåede frem til ret forskellige svar. I mit oplæg vil jeg dels give en overordnet introduktion til Platon og Aristoteles, dels diskutere deres forskellige syn på det godes idé.

**Man skal have seletøjet på til det sidste.**

Birgitte Damgaard, foredragsholder, Ikast.

En fortælling om Aage Damgaard, fabrikant, kunst- og kulturelsker og samfundsdebattør. En fortælling om at lykkes på trods, udsyn. Mod, kreativitet, nysgerrighed os.v..



Birgitte Damgård (foto tilladt af Birgitte)

**Tirsdag d. 23. september:****HELDAGSUDFLUGT til Dragør og Panzermuseum East.**

Program følger.

**Tirsdag den 30. september:****Fjodor Dostojevskij og romanen: Brødrene Karamazov**

Knud Erik Kristensen, pastor emeritus, Kølstrup.

Efter en kort gennemgang af Dostojevskijs liv og gerning, gennemgås den store roman: Brødrene Karamazov. Denne roman er af nogle blevet kaldt for verdens bedste.

Og foredraget skulle gerne belyse, hvorfor det er sådan. I romanen er der et væld af temaer, fortællinger, myter og legender om livet, som det leves, kan leves – jo og måske skal leves!

**Van Gogh - liv og kunst**

Christian Friis. cand.mag i Idéhistorie, foredragsholder, rejseleder, kursusleder på Askov Højskole, Vejen.

Historien om van Goghs liv og kunst til hans tidlige død i en alder af 37 år er en gribende fortælling. Hans værker sælges til skyhøje priser på internationale kunstauktioner, men i sit liv forblev han fattig og stort set ukendt. På ti år producerede han over 900 malerier, men solgte i sin levetid kun et enkelt. Myterne om ham er mange. Hans dedikation til kunsten kostede ham hans helbred, og hans belastede sindstilstand førte ham til at skære sit øre af og endelig til at tage sit eget liv. Samtidig viser hans breve ham som et intelligent og lidenskabeligt menneske, og i hans malerier træder en dybt original kunstner frem.

**Tirsdag den 7. oktober:****Filosofisk undring over kærligheden.**

Bjørn Rindbæk Larsen, filosofi studerende ved SDU.

Med udgangspunkt i Platon vil jeg undersøge, hvad kærligheden er for en størrelse. Undervejs i foredraget vil der blive givet et mere generelt indblik i, hvordan filosofisk tænkning kan hjælpe os med at forstå ideer.

**Grønland mellem øst og vest i 1000 år.**

Thorkild Kjærgaard, historiker, forhenv. museumsdirektør, dr. Phil, Holbæk

I Grønland mødtes øst og vest for 1000 år siden, fra vest indianere og eskimoer fra øst nordiske vikinger, Siden har Grønland stået på grænsen mellem øst og vest, og der er trukket i landet fra begge sider.

**Tirsdag d. 21. oktober:****Dykning og om havets tilstand.**

Anne Marie Dahler, Fåborg

**Graveren.**

Jesper Sørensen, forfatter og journalist, Vejle.

Hans journalistik fik forsikringsbranchen til at droppe krav for en milliard. Den væltede Carl Holst som minister og afslørede uærlige ejendomsrådgivere og læger uden autorisation. For tre af historierne blev han nomineret til journalistiske priser.

Jesper Sørensen er undersøgende journalist på Tv Syd, og han elsker at grave magtkritiske historier frem. Men hvad skal vi med den slags historier? Hvordan går ministre og andre magthavere til modstand? Og hvad bilder han sig egentlig ind?

Kom til et foredrag med kant og humor - og stil gerne kritiske spørgsmål til den kritiske journalist.

**Tirsdag den 28. oktober.****UDFLUGT FYN: KAT og koldkrigsmuseum i Kerteminde.**

Program følger.

**Tirsdag d. 4. november.****Køkkenassistent i kongehuset.**

Ruth Espersen, Rolfsted.

Jeg var ansat, som køkkenassistent hos Kong Frederik d. IX og Dronning Ingrid fra dec. 1965 til juli 1967.

Jeg fortæller og viser billeder om livet set fra køkkenet på Amalienborg, Fredensborg Slot, Gråsten og Jagthyttten i Trend.

Jeg var også med ved Dronning Margrethe og Prins Henriks bryllup.



Ruth Espersen, privat foto.

### **Museum Helsingør bag kulissen - nye veje til levende formidling.**

Frederikke Heick, formidlingsinspektør, museum Helsingør.

På Museum Helsingør arbejder vi konstant med at nytænke formidling, så historien bliver nærværende, relevant og spændende – også for dem, der ikke nødvendigvis er historienørder!

Frederikke Heick tager jer med helt ind i maskinrummet og viser, hvordan vi bruger alt fra levende formidling på Skibsklarerergaarden med frivillige i historiske dragter, til teaterforestillinger som *Et livsdilemma*, der sikrede os Årets Fornylespris på Historiske Dage 2023. Vi eksperimenterer også med digitale byvandring, 3D-printede genstande og har endda lanceret den første byhistoriske AI i en udstilling, hvor museum og bibliotek smelter sammen.

Hvordan skaber man et lokalhistorisk museum, der giver mening i dag? Det spørgsmål er kernen i foredraget – og jeg glæder os til at tage jer med på rejsen

### **Tirsdag d. 11. november:**

#### **”Glæden som livets fortegn – K.E. Løgstrup”**

Peter Aaboe Sørensen, Undervisningsadjunkt (Idéhistorie, AU), Svendborg.

Måske er det mest betydningsfulde i livet, det som vi ikke kan begribe, men som vi er grebet af, nemlig selve det at livet overhovedet findes. Denne uudgrundelige gådefuldhed kalder på en mere omfattende forståelse, der hensætter os i glæde og taknemmelighed over, at livet er blevet os skænket, og det er udfoldelsen og undersøgelsen af denne forståelse, den danske tænker K.E. Løgstrup hele sit liv var optaget af.

#### **Årstidens sange og øjeblikkets salmer.**

Arne Andreasen, sangskriver og pianist, Haslev.

Sangtime med nye og gamle sange og salmer.

Arne Andreasen præsenterer en række af sine nyere sange og salmer - og fortæller om sangenes tilblivelse og inspiration. Indimellem skal vi forbi mere kendte ting fra Højskolesangbogen.

Arne A er sangskriver og pianist, med bl.a. udgivelserne "Et øjeblik - en evighed", "Englevinger", "Drømmespor", "Mit Danmark" og "Lysets Længde" bag sig. Er repræsenteret i bl.a. Efterskolesangbogen, salmebogstillægget "100 Salmer" og Højskolesangbogen.

### **Tirsdag d. 18. november:**

#### **Højskolen egen dag.**

v. Bestyrelse, leder og deltagere.

#### **Inga Binga – Kennedys danske kærlighed**

Ann Mariager, journalist og forfatter, København.

Til november er det 62 år siden, USA's præsident John F. Kennedy blev myrdet. Kom og hør Ann Mariager fortælle om hans ungdoms store kærlighed, den danske skønhedsdronning og journalist Inga Arvad. De møder hinanden i Washington i 1941, da han er adjutant i Flådens Efterretningstjeneste og hun skriver for Washington Times-Herald. Mens USA gør klar til at gå ind i 2. verdenskrig, holder Jack og 'Inga-Binga' hemmelige møder. For hun er gift JFKs far, Joe Kennedy, hører om sønnens affære og handler straks: Inga bliver overvåget af FBI, rygter cirkulerer om, at hun er nazi-spion, og JFK forflyttedes til Charleston. Men parret fortsætter. Til sidst bliver

Kennedy forflyttet til Stillehavet, og Inga forlader Washington, beskæmmet og ydmyget. I Hollywood forsøger hun at genoptage sin karriere, men rygterne begynder igen at svirre.

**Tirsdag den 25. november.**

Afslutningsfest.